

Uitnodiging

Het bestuur van Netwerk DAK, de Dienst Kerk en Samenleving in het Bisdom Roermond, medewerkers en vrijwilligers van Wijkpresentie Maastricht, Wijkpastoraat De Vrank, Wijkpastoraat Heerlen-Zuid, Inloophuis bieZefke, Stichting Groenewold Venlo, het Franciscus Huis, nodigen u van harte uit voor de

**zevende landelijke netwerkdag
van Netwerk DAK**

Presentie in de participatie samenleving

**Op maandag 17 november
In het Franciscus Huis te Weert
Van 9.30 uur tot 16.30 uur**

Steeds weer blijkt dat de aanpak van inloophuizen en buurtpastoraat goed werkt om mensen een plek te geven. De rol van deze kerkelijke organisaties wordt alleen maar belangrijker met de komst van de participatie samenleving. Kwetsbare mensen dreigen immers buiten de boot te vallen. Deze dag wil deelnemers prikkelen om de uitdagingen met nieuwe energie aan te gaan.

Op deze dag ziet u voorbeelden van de nieuwe vragen die op lokale organisaties af komen. Voldoet de presentie benadering nog? Is er een presentie 'plus' nodig? U ziet hoe wordt samengewerkt met overheid, welzijn en sociale ondernemingen. Successen komen in beeld en u gaat in gesprek over wat nog meer nodig is.

De ochtend start met een inleiding van Andries Baart: Is de presentie benadering nog steeds een goed antwoord op de knelpunten in de participatie samenleving?. Daarna spreekt Theo Bovens, Limburgs commissaris van de Koning. Hij liep stage bij projecten in Limburg. Vervolgens is er gelegenheid om door te praten met beiden.

In de middag staat de praktijk centraal. Een film introduceert het werk van vier bijzondere organisaties in Limburg. Daarna kiest u een workshop. Deze workshops vervangen de bezoeken aan lokale organisaties die op landelijke netwerkdagen gebruikelijk zijn. Medewerkers en vrijwilligers vertellen over hun werk, mooie dingen en dilemma's en daarbij is volop gelegenheid tot gesprek. De focus ligt op de toegevoegde waarde van presentie en kerkelijke identiteit in de samenwerking met overheid, welzijn en sociale ondernemingen.

Aan het einde van de dag is het woord aan Thijs Hendrix, ondernemer, die het Franciscus Huis ontwikkelt tot een sociale bestemming voor Weert.

Deze dag is bedoeld voor medewerkers, bestuurders en vrijwilligers van inloophuizen, buurt- en straatpastoraat. Deze dag is ook voor degenen die met deze organisaties willen samenwerken of zich door hun aanpak geïnspireerd voelen.

Programma

- 09.30 uur Koffie met Limburgse vlaai
- 10.00 uur Welkom door Jan van Opstal, voorzitter Netwerk DAK met aansluitend ontwikkelingen bij Netwerk DAK en de aangesloten organisaties.
- 10.15 uur Andries Baart, Bijzonder hoogleraar Presentie en zorg: Presentie in de participatiesamenleving
- 11.00 uur Theo Bovens, commissaris van de Koning in Limburg: Mensen die moeilijk mee komen in de samenleving: kunnen zij wel voldoen aan de eisen die de participatiesamenleving aan hen stelt. Hoe kun je dat aanpakken?
Aansluitend gaan we in gesprek met hem en Andries Baart
- 12.00 uur Lunch en onderlinge ontmoeting
- 13.00 uur Film: 4 lokale organisaties in Limburg
- 13.15 uur Workshops: De praktijk van inloophuizen en buurtpastoraat
1. Niets zo oneerlijk als gelijk behandelen - Aansluiten bij de wensen van oude en nieuwe bezoekers van Inloophuis bieZefke in Sittard
 2. Wijkpresentie Maastricht, werkt onder andere met project SchuldHulpMaatje
 3. Lief en leed - Sociaal isolement doorbreken met nieuwe netwerkjes in Heerlen
 4. Niemand mag buiten de boot vallen - Over de samenwerking rondom dak-, en thuislozen in Venlo
- 15.30 uur Terugkoppeling van de workshops door Hub Vossen, Dienst Kerk en Samenleving
- 15.50 uur Thijs Hendrix, sociaal ondernemer, Franciscus Huis: Drijfveren van een sociaal ondernemer
- 16.15 uur Borrel
- 16.30 uur Einde

Er is een boekentafel, waar boeken kunnen worden verkocht, gekocht en ingezien

Inleiding op het thema

De overheid treedt terug. Om zorg en welzijn betaalbaar te houden, wordt een groter beroep gedaan op wat mensen zelf kunnen en wat de omgeving aan steun kan bieden. Dat leidt tot nieuwe dynamiek in de samenleving: buurt coöperaties en wijkondernemingen nemen buurthuizen over en organiseren maaltijden voor de wijk. Maar er zijn ook grote zorgen. Hoe gaat het met de mensen die minder zelfredzaam zijn. Hoe gaat het met hen die geen sociaal netwerk hebben waarop ze terug kunnen vallen?

Steeds weer blijkt dat deze aanpak van inloophuizen en buurtpastoraat goed werkt om mensen een plek te geven en mee te laten doen. Ze proberen mensen de regie over hun eigen leven te laten behouden. Oftewel, ze zoeken naar de eigen kracht van mensen, maar houden daarbij steeds rekening met hun kwetsbaarheid. Ze zoeken in de onzekerheid, chaos, onmacht naar de kwaliteiten die mensen wel hebben. Stap voor stap worden die kwaliteiten versterkt en gevoed. Eigen kracht is hier geen toverwoord, maar iets dat een behoedzame begeleiding heeft.

Nu meer mensen buiten de boot dreigen te vallen, ontstaat er druk op de inloophuizen om meer opvang te bieden. De inloophuizen zien die uitdaging op zich afkomen, en zoeken naar mogelijkheden die passen binnen hun identiteit als kerkelijke organisaties die werken vanuit een presentie benadering. Meer vrijwilligers? Meer samenwerken met andere organisaties? Meer door de mensen zelf laten doen?

De ochtend biedt inhoudelijke verdieping, reflectie, verwoording waar we voor staan. In de middag staat de praktijk centraal: hoe geef je dat handen en voeten?

Toelichting op de workshops

1. Niets zo oneerlijk als gelijk behandelen - Inloophuis in Sittard



Inloophuis bieZefke met beroepskracht Mart Corsius wil kwetsbare mensen die dakloos of thuisloos zijn (of allebei) een veilige plek bieden, opkomen voor hun belangen, hun positie verbeteren en versterken. Ongeacht hun aard, levenswijze, geschiedenis en kijk op het leven. BieZefke ontvangt elke dag 20 tot 40 unieke gasten, in zijn totaliteit ongeveer 90 unieke personen. Het inloophuis is open voor een kop koffie en een praatje. Een kom soep en een spelletje. Een warme maaltijd en wat aandacht. Een gesprek en praktische raad. Allemaal gratis; alleen voor een warme maaltijd wordt een kleine vergoeding gevraagd. BieZefke verwelkomt mensen die vanwege hun problematiek nergens anders terecht kunnen. Vaak zijn dit mensen met complexe problemen, zoals middelengebruik en gedragsproblematiek. Daarnaast ook steeds meer mensen die in de problemen zijn geraakt door de maatschappelijke ontwikkelingen. Ze vinden hun draai niet in onze prestatiegerichte maatschappij en/of zijn door de economische crisis in de problemen gekomen. De onderkant van de arbeidsmarkt biedt voor hen nauwelijks mogelijkheden, er zijn steeds minder voorzieningen voor hen. Met de nieuwe groep bezoekers die zich aandient, willen ze een extra aanbod ontwikkelen.

3. Lief en leed - sociaal isolement doorbreken in Heerlen



In de lief-en-leed groepen hebben buurtbewoners contact en zij kijken ook om naar andere kwetsbare personen in de wijk. Deze groepen zijn een antwoord van wijkpastores Fien Cruts en Eline Claassens op sociaal isolement bij gezinnen in Heerlen. Maar hun aanpak is breder: betrokkenheid bij een straatveegproject, een huiskamer van ATD vierde wereld, huisbezoeken, training van vrijwilligers. Zowel gezinnen als alleenstaanden worden bereikt, in een combinatie van ontmoetingen en individuele contacten. Wijkbewoners worden in hun menselijke waardigheid bevestigd door hun contact met lotgenoten en bondgenoten en door de ondersteuning van mensen die in hen geloven. In gesprekken met wijkbewoners komt ook de diepere dimensie van het menselijk bestaan aan het licht.

2. Wijkpresentie werkt met SchuldhulpMaatje in Maastricht



De Stichting Wijkpresentie Maastricht Noord-Oost met beroepskracht Harrie Lamers wil samen met bewoners en wijkpartners actief meedenken en meewerken aan sociale samenhang en leefbaarheid in wijken die onder druk staan.

De stichting werkt vanuit de presentie gedachte en bouwt contacten op met wijkbewoners, vrijwilligers en professionals. Er worden geen initiatieven voor de ander opgezet, maar ideeën/initiatieven van de ander kunnen leiden tot actie, tot meedenken, adviseren en meedoen. Het gaat erom mensen te laten voelen dat ze de moeite waard zijn, mensen in hun kracht te ondersteunen.

SchuldHulpMaatje

Wijkpresentie is kartrekker van het project SchuldHulpMaatje in Maastricht. Momenteel telt dit project 30 vrijwilligers en 2 coördinatoren die stedelijk werken. Hulpvragers worden geholpen en in hun kracht ondersteund. Het project verbindt mensen in die zin dat ook vrijwilligers zinvol werk doen en met elkaar en anderen in contact worden gebracht.

4. Niemand mag buiten de boot vallen - samenwerking in Venlo



Henk van Vorselen is straathoekwerker, Rian Kessels en Frank Driessen werken bij de dag- en nachtopvang. In Venlo is vanaf 2011 een goede samenwerking gegroeid in de keten rond de dak- en thuislozen in Venlo. De Jongerenkerk Venlo en Stichting Groenewold zijn onderdeel van die samenwerking. Juist

door samenwerking wil men voorkomen dat iemand buiten de boot valt. Via de soepbus worden mensen gevonden. Vorig jaar werd een 'straatkompas' gemaakt door daklozen zelf, met informatie over waar je overal terecht kunt voor gezondheid, geld, gesprek. Als iemand uit het zicht raakt, dan gaat Henk naar hem of haar op zoek. Rian helpt mensen een plek te vinden waar ze passen. Pastor Hub van de Bosch geeft persoonlijke aandacht, ook in herdenkingsdiensten bij overlijdens. Henk en Rian leiden deze workshop.

Informatie over Andries Baart

Andries Baart, Bijzonder hoogleraar Presentie en zorg aan de Universiteit voor Humanistiek is de geestelijk vader van de presentietheorie en -benadering. De presentie houdt kritisch afstand tot het interventionisme in zorg, welzijn, geestelijke verzorging, onderwijs, etc. en zoekt de trouwe nabijheid en de relatie met de ander die op hulp en steun is aangewezen. Dat vergt een radicale andere manier van waarnemen, afstemmen, keuzen maken en dus van professioneel handelen. Die andere manier staat minder in het teken van stoer doen, scoren en oplossen dan van samen werken aan een bevredigende relatie tot je leven – of dat leven nu lukt, vastzit of afloopt. De presentie biedt de taal, concepten en werkwijzen die hierbij horen.

Informatie over Theo Bovens

Theo Bovens is commissaris van de Koning in Limburg
In juli bezocht hij tijdens een 'maatschappelijke stageweek' verschillende (vrijwilligers)organisaties. Vier daarvan zijn aangesloten bij Netwerk DAK. Hij heeft daar gepraat en geluisterd, maar vooral ook de handen uit de mouwen gestoken. Een kort stageverslag is te vinden op zijn weblog. Zijn motivatie: "Niet iedereen kan even goed meedoen. Sommige mensen hebben moeite met het maken van keuzes en ze kunnen het tempo van de maatschappij niet volgen. Ik ben benieuwd hoe deze mensen toch het hoofd boven water kunnen houden. En ik wil graag kennismaken met de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten."

Informatie Franciscus Huis

De doelstelling van het Franciscus Huis in Weert is om het voormalige kerkgebouw te gebruiken voor maatschappelijke doeleinden. Op deze manier willen de initiatiefnemers een waardige herbestemming geven aan de kerk, die ook sociaal relevant is. Tevens wordt er een Franciscusgroep opgericht. Mathea Jongmans en Mieke Zuijdgeest zijn de initiatiefneemsters van de Franciscusgroep. Mathea: 'Dit is een belangrijke stimulans voor ons om er samen met veel lokale vrijwilligers de schouders onder te zetten.'

Informatie over de Dienst Kerk en Samenleving

Hub Vossen van de Dienst Kerk en Samenleving in het bisdom Roermond ondersteunt Limburgse lokale diaconale en sociaalmaatschappelijke organisaties. Op deze manier draagt de Dienst Kerk en Samenleving ertoe bij, dat zodanig waarden en normen worden geïntegreerd, dat de menselijkheid wordt gediend en dat menselijke activiteit een diepere zin en bron krijgt.

Praktische informatie

Kosten

Het inschrijfgeld voor deze dag bedraagt **€ 15,- per persoon** als de organisatie is aangesloten bij Netwerk DAK, anderen betalen **€25 per persoon**. U dient dit bedrag bij aanmelding te voldoen op rekening NL19 INGB 0005 9952 48, tnv. Stichting DAK te Utrecht, met vermelding van naam en uw organisatie. Dan is uw aanmelding definitief. Alleen als het echt niet anders kan, kunt u op de dag zelf betalen, dit graag vermelden bij inschrijving.

Aanmelden

Aanmelden via www.netwerkdak.nl. Vragen: mail secretariaat@netwerkdak.nl of bel Helma Hurkens, 06-37192976.

Een keuze voor een workshop kunt u op de dag zelf maken.

Adressen en routebeschrijving

Franciscus Huis Biest 43a 6001 AP Weert
Weert heeft een directe treinverbinding met Utrecht en Amsterdam. Neem bij station Weert bus 42 richting Laar en stap uit bij Halte Franciscuslaan. Of neem bus 61 richting Venlo, bus 458 richting Heeze en stap uit bij Graafschap Hornelaan. Lopend bereikt u het Franciscus Huis in 23 minuten.

Landelijke Netwerkdag van Netwerk DAK,
17 november 2014 in Weert

Aanmelden bij voorkeur door het [formulier](#) in te vullen op de website www.netwerkdak.nl.

Naam: (dhr./mevr.*).....

Naam: (dhr./mevr.*).....

Naam: (dhr./mevr.*).....

Van (organisatie)

Adres:.....

.....

Telefoonnummer..... E-mailadres

Meld(en) zich aan voor deelname aan de landelijke netwerkdag.

De bevestiging van de aanmelding kan gestuurd worden naar het volgende emailadres:

.....

Overige wensen/bijzonderheden:

.....